

Najaarsbeurt

Vorige week heb ik eindelijk tijd gemaakt om ons eigen tuintje toonbaar te maken. Er hoefde gelukkig niet veel te gebeuren; Gras maaien, planten afknippen. Klein beetje onkruid weghalen. Niets spectaculairs. Alhoewel...voor mij kinderen, Sarah van 5 en Stanley van bijna 3 jaar oud, zijn gelukkig de normaalste dingen nog spannend en bijzonder.

Aan de zijkant van het gazonnetje hebben we een dakplataan geplant. Normaal gesproken snoei ik die zo'n 3 maal per jaar. De tweede snoeibeurt is altijd vlak voor onze zomervakantie. Ik ga er dan met een motorheggen-schaar overheen om hem mooi vlak te maken aan de bovenkant. Zo'n drie weken later is hij weer hersteld van het snoeien en laat de kroon geen fel zonlicht meer door. En dat is dan weer net na onze vakantie.

Dit jaar echter, gooide een laat broedende merel roet in het eten. Ze had een nestje gebouwd op de tak die het dichtste bij het terras groeide. Wan-

neer we buiten aten, kon ze zo in de pan kijken. Ik hoopte dat de jongen uitgevlogen zouden zijn vóór onze vakantie. Nou, mooi niet dus. Met als gevolg dat de kroon van de plataan na onze vakantie zo'n dikke drie meter hoog was geworden.

Enfin, de afgelopen week heb ik hem zijn najaarssnoeibeurt gegeven. Samen met Sarah en Stanley. Eerst met de takkenschaar de dikste takken weggenomen en door de kroon naar beneden laten zakken. Daar werden ze, onder begeleiding van mijn vriendin, aangepakt door Stanley. Hij vindt iedere tak die langer is dan twee meter, een boom. Geweldig om te zien hoe hij en Sarah steeds weer als twee mini tambour-maitres in een parade van 2 kinderen de "bomen" de tuin uit marcheerden.

Het nestje heb ik laten zitten. "Misschien komt de merel dan volgend jaar weer hier broeden." Vertelde ik Sarah. Stanley's aandachtsboog was al een half uurtje eerder al ontspan-

nen geraakt. De "bomen" waren weg en het opruimen van de rest van de rotzooi is voor het gewone volk. Ik moet namelijk kleuren. Soms verdenk ik hem er van zo te denken. Vooral als je ziet hoe hij zijn behulpzame zus als personeel probeert in te zetten.

"Kom, dan gaan we even kijken naar het nestje." En dat is best spannend, als je een meisje van 5 bent en je mag met papa de ladder op om boven in de boom te gaan kijken naar een vogelnestje. Ik wees haar op de uitwerpselen op de tak waar het nest op gebouwd was. "Hè? Er hebben dus echt babyvogeltjes in het nestje gewoond?" "Wacht even..." Ze haalde een bloemenzakdoekje te voorschijn en legde het als een dekentje in het nest.

"Dan hebben de babyvogeltjes het volgend jaar, als de mama weggaat om eten te halen het niet zo koud." Zij weet het dus al: Je moet investeren in de toekomst!



A.A. Living Garden Design - Toutenburg 407 - 7423XD Deventer
 Telefoon: 0570-651655 - Mobiel: 06-51892379 - E-mail: info@aalivinggardendesign.nl
 www.aalivinggardendesign.nl

