

Winter: Hartverwarmend!

Ik heb de afgelopen dagen lekker met de kinderen buiten kunnen spelen. Op een klein beetje snoeiwerk na, valt er op dit moment weinig te doen in de tuin. Vóór de winter zijn alle planten die een winterdek nodig hebben afgedekt en de meeste vaste planten afgeknipt. Op enkele na, zoals de Phlomis en de Agastage. Die hebben, ondanks de verdorde stelen, een mooi wintersilhouet.

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind de winterperiode heel erg leuk en mooi, maar het wel is mijn minst favoriete jaargetijdje.

Maar goed; Gelukkig kan ik nu wat meer tijd voor de kinderen vrijmaken. Sneeuwpoppen maken namelijk zichzelf niet. Neen! Die hebben daar gelukkig hulp bij nodig. Van papa.

Terwijl ik tegelijk vooruit en terug denk, aan zomers en lekker voetballen in het park met mij kinderen, krijg ik van diezelfde schatjes nu ook de bal toegespeeld. IJskoud en in mijn nek. En als ik me woest "Wie-deed-dat" roepend omdraai om ze eens lekker achterna te zitten en loos te gaan dreigen met grote handen vol met sneeuw, krijg ik van mijn vriendin een liefdevolle en hartverwarmende hand vol met sneeuw op mijn neus gedrukt.

Na een uurtje is het echt wel gedaan met de pret. Door en door koud gaan we met zijn allen weer naar binnen. Het "Wie lust er warme chocolademelk?" is mijn mond nog niet uit, of Sarah en Stanley staan alle twee met hun vinger omhoog te springen, terwijl een luid "Ik, ik, ik..." de kamer vult.



Droge kleren aan, dikke truien, warme chocolademelk met slagroom en een speculaasje. Voorlezen uit Jip en Janneke met links en rechts van mij een genietend jongetje en een meisje dat verliefd is op haar leven.

Na het tweede verhaaltje springt Stanley op en rent naar de tuindeuren. Spreidt zijn handen tegen het glas en drukt zijn neus plat, terwijl hij mompelt: "Papa, de vogels".

Tijdens een sneeuwbus waren de door Sarah en Stanley gemaakte vogelvoederhuisjes overdekt geraakt met een dikke laag sneeuw. Als we hem zijn gang hadden laten gaan, was hij op zijn sokken naar buiten gegaan om de vogelvoederplaats sneeuwvrij te maken. Enfin, wij de kinderen weer in hun jassen gehesen, handschoenen aan gedaan en snel weer naar buiten. "To the rescue!"

"Papa, we moeten brood pakken en zaad en vetbollen. En een vuurtje maken. Dan hebben de vogels het ook warm." Ja, de vogels wel, dacht ik. Ik was even snel zonder jas naar buiten gegaan en de wind woei snijdend door mijn trui. Ik vond het wel een mooie gedachte dat Sarah en Stanley, ondanks dat ze net lekker warm waren geworden, weer de kou in wilden om de vogels te helpen.

Het vogelzaad en dergelijke lag nog binnen en vlak nadat ik me omdraaide om het te gaan halen PATS werd ik op mijn kin getroffen door een welgemikte sneeuwbal van alweer mijn vriendin. De bal gleed voor een groot deel achter de hals van mijn trui, om onder mijn T-shirt te verdwijnen.

Een welgemeend potverdikkie was hier wel aan de orde mag ik wel stellen. Maar ondanks dit soort lage streken, denk ik wel dat ik haar houd: Ze is best wel lief voor de kinderen.

Ed Linnemann



A.A. Living Garden Design
Toutenburg 407
7423XD Deventer
Telefoon: 0570-651655
Mobiel: 06-51892379
E-mail: info@aalivinggardendesign.nl
www.aalivinggardendesign.nl

