

En de kleur is doorzichtbaar...

"Everywhere you go, you always take the weather with you....everywhere you go..." Stanley moet nog drie jaar worden, maar nu al zingt hij, los van natuurlijk heel veel kinderliedjes, ook al papa's en mamma's favoriete liedjes. Ongevraagd. Zodra hij het naar zijn zin heeft, komen ze er ineens uit.

Ik moest daar aan denken doordat ik kort geleden pas tijd had om de foto's van de afgelopen zomervakantie uit te zoeken. Daar kwam onder andere een foto van onze zingende Stanley in zijn Jip en "Jammeke" pyjama voorbij. (Die is al wat te klein, maar dat is de wereld ook, als wij hem vertellen dat hij hem niet meer aan kan.)

Tijdens lange ritten in de auto kijken mijn kinderen gelukkig graag naar buiten. Ze zien werkelijk alles en daarbij vragen ze je de

oren van het hoofd. Maar wanneer het echt te lang gaat duren en de verveling begint toe te slaan vallen ze terug op "Ik zie ik zie wat jij niet ziet..." En het laatste redmiddel om ons te laten weten dat ze zich echt vervelen is: ons erin betrekken. Briljant! Want na 14 keer willen papa en mamma zo snel mogelijk de auto uit. Doel bereikt.

Voordat we Sarah en Stanley hadden, hebben we zoveel mogelijk gereisd. Tijdens die reizen heb ik de afgelopen jaren heel wat planten gefotografeerd. Soms ten koste van het reisplezier van anderen. Tja, beroepsdeformatie kun je niet even uit zetten.

Hele busladingen met mensen heb ik hoog in de Oostenrijkse Alpen laten wachten op een bergpaadje van 30 cm. breed, totdat de wolken voor de zon weggetrokken waren, zodat ik een mooie foto van een zonneroosje kon nemen.

Chauffeurs van Jeeps heb ik in paniek aan de handrem laten trekken, doordat ik iets te en-

thousiast riep dat hij moest stoppen, omdat ik een wilde lelie zag, zo'n meter of vijf van het pad aan een afgrond in de Pyreneeën.

In Madagaskar heb ik mensen 2 uur laten omlopen, omdat ik van een lokale bewoner had gehoord dat er "ergens in de buurt" een Nepenthes, een zeldzame vleesetende bekerplant, te vinden zou zijn.

Meconopsissen in Tibet, Leycesteria's in Nepal, Gelegentianen in Zwitserland. Allemaal mooie verhalen (Voor mij!).

Er zijn weinig vakantiefoto's waar mijn vriendin niet op leest. Boek, reisgids, kaart. Ik maak soms zoveel foto's, dat zij ondertussen genoeg tijd heeft om een boek uit te lezen, of om de rest van de vakantie uit te stippelen en om mooie rondritjes te plannen.

Nou, met kinderen erbij ligt

dat wel even anders. Maar tijdens onze laatste vakantie viel ik even terug in mijn oude gewoonte. Probeer je maar eens in te houden, als plantenliefhebber, wanneer je overal wilde Clematissen ziet! Van die mooie pluizige, uitgebloeide Clematissen. Ja...echt. Kortom: auto in de berm geparkeerd, over een veldje naar de bosrand gekluund en fotograferen maar.

Ik weet niet hoe lang ik bezig was, maar ineens hoorde ik Stanley vlak achter mij: "Pappa, ik zie ik zie wat jij niet ziet...En de kleur is doorzichtbaar".

Ik wist direct het goede antwoord: Schaamrood. Tijd om de camera op te bergen. Na de vakantie mag ik weer met plantjes spelen.

Voordat we bij de auto terug waren hoorde ik Stanley zingen: "Everywhere you go..."



A.A. Living Garden Design
Toutenburg 407
7423XD Deventer
Telefoon: 0570-651655
Mobiel: 06-51892379

E-mail: info@aalivinggarden.nl
www.aalivinggardendesign.nl

